

Mamma vid 16: "Som att klämma ut en melon på 4 kg"

Jill är 18 år och fick barn när hon bara var 16 år och fortfarande gick i grundskolan. Hon berättar sin historia om hur livet är som ung mamma, med dess fördelar och nackdelar.

När Jill bara var sexton år och gick i nian fick hon beskedet som normalt skulle skrämman livet ur vilken sexton årig tjej som helst, hon var gravid. Barnet var inte planerat och Jill blev självklart både chockad, ledsen och förvirrad. Idag två år senare träffade vi Jill och Alexandra som precis fyllt två år.

Fel på äggstockarna

Ännu värre blev det när läkaren förklarade att hon hade fel på äggstockarna och att en abort skulle resultera till en minimal chans att senare kunna bli gravid. Jill beslöt sig för att behålla barnet men sa ingenting till sina föräldrar. Hon döljde graviditeten under stora kläder och bakom lögn om viktökning. Hon berättar att hon inte hade några större problem att dölja graviditeten eftersom barnet låg intryckt intill ryggraden. Inte förrens en månad innan förlossningen vågade Jill berätta för sina föräldrar att hon var gravid.

Ljuger fortfarande

Hon ljuger fortfarande för sina föräldrar om att hon inte visste att hon var gravid och att hon hade mens som vanligt.

Jills föräldrar blev till en början väldigt chockade och lite fundersamma över beskedet, något man inte kan klandra dem för. Men när de fått tid att smälta det hela respekterade de hennes beslut och började glädjas åt hela

situationen. Jills graviditet fungerade bra, hon mårde inte illa på mornarna och kände knappt av några andra symtom heller. Jill beskriver förlossningen som det "ballaste" hon någonsin upplevt. Hon hade inget smärtstillande utan bara lustgas. Hon jämförde förlossningen som att "klämma ut en vattenmelon på 4 kilo".

Fick svåra depressioner

När barnet väl hade kommit fick Jill svårt att hantera situationen som nybliven mamma. Hon fick svåra depressioner, men hennes familj och vänner stöttade henne under den svåra tiden.

-Jag hade aldrig klarat det utan dem säger hon. Alexandras pappa var inte ens medveten om att han var pappa förrens Alexandra var drygt ett år. Först då berättade Jill det för honom.

Pappan kommer & går

Han tog nyheten väldigt bra och blev jätte glad över att vara pappa. Idag finns pappan med i bilden när han själv vill.

Han och Jill har inte någon känslomässig relation alls.

-Livet förändras kollosalt när man blir förälder, säger Jill.

En vanlig dag i hennes liv ser ungefär ut så här: Stiger upp och går till skolan. Hämtar Alexandra efter skolan. Leker, badar, matar och nattar henne (de dagar hon inte jobbar kväll). Läser läxor och går sen och lägger sig.



Barn är inte alltid en dans på rosor, speciellt inte när de kommer upp i trossåldern.

Jobbar nätter

För att Jill ska kunna ge Alexandra en bra uppväxt krävs ju självklart pengar. Hon får hjälp av sin föräldrar men hon är fortfarande tvungen att jobba kvällar, nätter och helger.

Jill säger att det bästa med att vara mamma är att få se Alexandra växa upp.

- Hon är en jättegad och go liten tjej, säger hon och ler.

Det värsta med att ha barn är att man inte kan leva ett normalt tonårsliv och göra sånt som är självklart för alla andra tonåringar.

Jills framtidsplaner är att gå ut gymnasiet, för att sen börja jobba och skaffa lägenhet.

Krossade drömmar

- Att ha fått barn så pass tidigt har krossat många av mina drömmar. Jag hade velat studera utomlands, nu kan jag inte ens åka på semester när jag vill, säger

Jill. Om det hade varit idag säger Jill bestämt att hon inte hade behållit barnet.

Råd till ungdomar

-Tänk över det riktigt ordentligt, det är mycket man måste tänka på innan man tar ett så viktigt beslut. Förutom orken behövs en stadig ekonomi som täcker alla de utgifter som kommer med ett barn. Barn är mycket dyrare än vad man tror. Det är en stor omställning att få barn och att man då måste växa upp snabbt. Är man det mista osäker tycker jag att abort är ett bättre alternativ, säger Jill.

**Text: Emma Agnerling,
Sofie Agnerling och
Rebecca Strömberg
Foto: Malin Westermark**